

Plekbord **EXTRA**

Lezing en boekpresentatie over Vlijmens verzetsheldin Cis Suijs

Op dinsdag 14 januari organiseren we, in samenwerking met Hans Suijs, een lezing over zijn tante Cis. Aansluitend zal het door hem geschreven boek 'SAMEN EERVOL OVERLEEFD' worden gepresenteerd. De lezing en boekpresentatie worden gehouden in Fletcher Hotel Prinsen, Julianastraat 18 te Vlijmen, en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis maar men moet zich vooraf wel aanmelden via bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995.

In het vijfenzeventigste herdenkingsjaar van de Tweede Wereldoorlog wil amateurhistoricus Hans Suijs de verzetsvrouwen centraal stellen. In zijn boek *Samen eervol overleefd* beschrijft hij de belevenissen van een groot aantal vrouwen die werden verraden of in de val liepen, en werden gedeporteerd naar verschillende concentratiekampen.

Vlak voor Dolle Dinsdag (5 september 1944) stuurden de Duitsers alle vrouwelijke gevangenen naar Kamp Vught, op enkelen na die werden vrijgelaten. Een dag na Dolle Dinsdag werden 652 vrouwen naar het vrouwenkamp Ravensbrück gedeporteerd. Van hieruit ging ongeveer de helft als politiek gevangene naar andere kampen om te werken in de oorlogsindustrie. Hun ervaringen in de kampen wijken sterk af van die van mannen. Ze ontwikkelden onderling een sterke band die hun redding bleek te zijn. Hun houding impliceerde niet buigen, maar samen handelen. De 'ongehoorde' staking van tweehonderd vrouwelijke gevangenen bij de Agfafabrieken in München is uniek in de geschiedenis van de concentratiekampen.

Vijf jaar onderzoek bracht de auteur bij vele nabestaanden van deze moedige vrouwen, kampgenoten van zijn tante Cis. En allen vinden het belangrijk dat hun verhaal wordt doorgegeven. Voor het eerst spreken de vrouwen nu zelf, door citaten uit gepubliceerde en ongepubliceerde memoires en persoonlijke aantekeningen. Voor het eerst is er een samenhangend verhaal over hun deportatie, hun dwangarbeid en het leven in de kampen Haaren, Vught, Ravensbrück, Reichenbach, Horneburg en een buitenkamp van Dachau in München. Het verhaal wordt ingeleid met een korte verzetsgeschiedenis van een dertigtal vrouwen tot aan hun arrestatie, en afgerond met beschrijvingen van hun terugreis, thuiskomst en de latere trauma's.

Op 22 mei 1945 komt Cis Suijs, op de afbeelding nog met kampkleding, terug in Vlijmen. Onderweg naar huis verneemt zij dat haar broer Herman per vergissing is neergeschoten door Engelse soldaten en dat haar ouderlijk huis aan de Akkerstraat door een V.1-neerstorting is verwoest. Foto familie Suijs.



let op!! De lezing begint om 20.00 uur en niet om 19.00 uur, zoals vermeld in sommige media.