

Plekbord **EXTRA**

Dodenherdenkingen 4 mei

Het is dit jaar 75 jaar geleden, dat ook ons heemgebied werd bevrijd van de Duitse bezetter. Wij zullen als Heemkundekring Onsenoort, samen met vele andere organisaties, een grote bijdrage leveren aan de herdenking daarvan. Juist om later de bevrijding te kunnen vieren, is het belangrijk om ook nu weer op 4 mei eerst stil te staan bij de vele slachtoffers, die de Tweede Wereldoorlog gemaakt heeft. In Drunen, Elshout en Vlijmen levert HKK Onsenoort een belangrijke bijdrage aan de ceremonies op 4 mei. Graag spoor ik onze leden aan bij een van deze herdenkingen aanwezig te zijn.

Adrie Verboord, voorzitter

In Drunen wordt het verhaal verteld over de drie vliegtuigcrashes, waarbij tien geallieerde militairen om het leven zijn gekomen en waarvan de namen vermeld staan op de linker plaquette van het oorlogsmonument bij het gemeentehuis.

In de nacht van 13 op 14 juli 1943 stort een Canadees vliegtuig neer in de Drunense Duinen, zo'n 1500 meter ten zuiden van De Pessert. Van de zevenkoppige bemanning komen er vijf om het leven en zij liggen nu begraven in Tilburg en Bergen op Zoom.

In de nacht van 21 op 22 juni 1944 wordt door een Duitse jager een Engelse Lancaster neergehaald en het vliegtuig komt in de Baardwijkse Overlaat ter hoogte van Lambooy terecht. Vier van de bemanningsleden zien kans het toestel voortijdig te verlaten. Vier anderen komen om het leven en worden tijdelijk begraven op het kerkhof in Drunen.

Op 31 december 1944 wordt een Engelse Typhoon door een Duits afweergeschut neergehaald en het vliegtuig stort neer in de buurt van de Elshouts Zeedijk. De piloot Bob Jones komt daarbij om het leven en hij ligt nu nog begraven op het kerkhof van Elshout.



Foto: De namen van de omgekomen militairen bij de drie vliegtuigcrashes staan vermeld op de meest linkse plaquette van het oorlogsmonument bij het gemeentehuis in Drunen. Foto Bart Beard.



In Elshout wordt een verhaal gehouden over de groep van 47 Engelse en Amerikaanse militairen die na een voortijdige landing van drie vliegtuigen tijdens Operatie Market Garden op 17 en 18 september 1944 bijna een maand in Elshout en Drunen onder gevaarlijke omstandigheden op diverse plaatsen zijn ondergedoken. Het langst verblijft de groep in het St. Norbertus Gesticht van Elshout. Maar nadat het gevaar te groot wordt, verplaatsen zij zich in een zeven uren lange wandeling in de nacht van 16 op 17 oktober naar de De Pessert in de Drunense Duinen en verblijven daar bijna een week in de boerderij en in de bossen. Nadien zien zij kans om in een nacht

naar de Campina in Boxtel te lopen en daar te wachten op de bevrijding.

Foto: Een week lang verblijft de groep van 47 militairen in de boerderij en in de bossen bij De Pessert in de Drunense Duinen. Collectie Jan van der Linden.

in Vlijmen volgt de Dodenherdenking het programma, zoals dat jaarlijks door de Werkgroep Nationale Feestdagen Vlijmen wordt georganiseerd. Dit programma begint op 19.00u met een dienst in de RK kerk van Sint Jan Geboorte. Van hieruit wordt in een stille tocht gelopen naar het oorlogsmonument in de St. Catherinastraat om na afloop van de ceremonie door te gaan naar het monument van Kees Klerkx bij St. Janshof. Hier eindigt het bekende programma, maar HKK Onsenoort verzorgt dit jaar een toevoeging aan het programma. In Hotel Prinsen zal het boek 'De tyrannie verdryven', Cis Suijs, Vlijmense verzetsstrijdster' worden gepresenteerd. Onze heemkundige Bert Meijs heeft het boek geschreven op basis van intensief en gevarieerd archiefonderzoek. Iedere belangstellende is hierbij van harte uitgenodigd. Naar verwachting begint de boekpresentatie om 21.00u. Tevens zal dan een tweede boek van Bert Meijs geïntroduceerd worden: 'Stilstaan bij Struikelstenen in Vlijmen en Nieuwkuijk', de geschiedenis van vijf gevluchte Duitse Joden. Het onderzoek, dat hiervoor verricht is, heeft geleid tot de plaatsing van drie struikelstenen in Vlijmen (1) en Nieuwkuijk (2) op 12 maart dit jaar.



Foto: boekpresentatie 'De Tyrannie verdryven. Cis Suijs, Vlijmense verzetsstrijdster'. Foto; Bert Meijs



De omslag van het boek van Bert Meijs "Stilstaan bij de struikelstenen in Nieuwkuijk en Vlijmen"