



# Plekbord

Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort

## Extra Editie

**Bezoek eens een museum**

**(speciaal voor onze leden op zaterdag 21 juni a.s.)**

**De Jaren '40-'45 en de jaren van Nederlands Indië**

### Colofon

Jaargang: 35  
Juni 2014 extra editie

### Uitgave:

Heemkundekring Onsenoort  
[www.hkkonsenoort.nl](http://www.hkkonsenoort.nl)

### Secretariaat:

Grotestraat 103  
5151 JD Drunen  
tel: 0416-320995.  
[bestuur@hkkonsenoort.nl](mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl)

### Bank:

NL19RABO0136504418  
t.n.v Heemkundekring  
Onsenoort Nieuwkuijk

### Redactie:

Kees van den Oord  
Tel: 073-5130407  
Toon Groot  
Tel: 0416-375835

### Inleveradres kopij:

Redactie Plekbord  
Heusdenseweg 1  
5154EJ Elshout

### Kopij via e-mail:

[plekbord@hkkonsenoort.nl](mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl)

**Kopij volgende Plekbord  
inleveren vóór 18 juni**

In dit nummer o.a.:

Extra Editie

Oorlogsmuseum

Loon op Zand

21 juni 2014

In Loon op Zand staat een bijzonder museum met een unieke verzameling. Frans van Venrooij, inwoner van dit dorp, verzamelt al ruim 50 jaar spullen die uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog komen. Zijn zoon Alexander helpt hem daarbij ook al weer 25 jaar.

Je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel in de voormalige schoenstikkerij, verbouwd tot museum, te vinden. Het zijn fraaie spullen. Zo staat er o.a. een complete veldkeuken opgesteld. In het midden staan poppen opgesteld met verschillende uniformen, zoals

een binnenlandse strijdkracht met leren jas en fiets. Een Canadees in camouflagepak en een vliegenier van de Duitse Luftwaffe. Verder zijn er veel foto's, kranten, radio's, verbandtrommels en zendapparaten en niet te vergeten een grote verzameling van pakjes en busjes sigaretten uit die tijd, zowel van Amerikaanse, Engelse, Duitse als Nederlandse makelij, o.a. het merk "Amateurs" van de Elshoutse fabrikant Van Liempt. Bijzonder zijn ook de Japanse lucifermerken met propaganda daarop.

In vitrines bevinden zich twee vorken, één van de Reichsführer van de SS, Heinrich Himmler en één met de initialen van Adolf Hitler. Deze laatste is in mei 1945 meegenomen door Amerikaanse soldaten van de 101<sup>e</sup> Luchtlandingsdivisie uit de Berghofvilla van Hitler in Zuid Duitsland. Verder wordt er ook veel aandacht geschonken aan de periode van de Nederlandse Indiëgangers 1948-1950.



Het is echter een unieke mogelijkheid om dit museum te bezoeken omdat het niet altijd open is voor publiek en vandaar dat wij een 'open dag' geregeld hebben op zaterdag 21 juni speciaal voor onze leden met introducties tussen 11.00 en 16.00 uur.

Zie ook: [www.heemkundekringloonoptsandt.nl](http://www.heemkundekringloonoptsandt.nl)

Het adres van het museum is: Doctor van Kesselstraat 47, Loon op Zand. (Van Waalwijk komende, de straat links vóór de kerk).

U kunt zich opgeven bij het secretariaat:  
[bestuur@hkkonsenoort.nl](mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl) of 0416-320995