



Plekbord

Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort

Colofon

Jaargang: 32
Mei 2011

Uitgave:
Heemkundekring Onsenoort
www.hkkonsenoort.nl

Secretariaat:
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
tel: 0416-320995.
bestuur@hkkonsenoort.nl

Bank:
Rabobank 13.65.04.418
ING 1574.394 t.n.v
Heemkundekring Onsenoort
Nieuwkuijk

Redactie:
Kees van den Oord
Tel: 073-5130407
Toon Groot
Tel: 0416-375835

Inleveradres kopij:
Redactie Plekbord
Heusdenseweg 1
5154EJ Elshout

Kopij via e-mail:
plekbord@hkkonsenoort.nl

**Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór: 15 juni**

In dit nummer o.a.:

Dagexcursie Dordrecht

De oude Moestuin, Brakel

Brabants mooiste boerderijen

Kastelendag

Wie, wat, Waar

Beste lezers,

Het leek wel of de zomer al volop was begonnen. Wat een prachtig weer! Laten we hopen dat er voor de echte zomer nog meer in het vat zit. We hebben weer wat tips voor U. In Brakel ligt een prachtige oude tuin, zeker eens een bezoek waard. Stichting Honsoirde heeft weer een fraaie expositie en we hebben leuke reacties gehad op onze foto "Wie, Wat, Waar" van april. Er is weer een nieuwe foto, waar we wat meer over willen weten. En nog veel meer wetenswaardigheden waar u uw voordeel mee kunt doen.

De redactie

Dag van het Kasteel

Op 2^o Pinksterdag zal traditioneel de "Dag van het Kasteel" worden gehouden, waaraan onze vereniging ook meedoet. Wij hebben de volgende activiteiten op Abdij Mariënkroon:

- In de De la Courtzaal van de kasteeltoren is de expositie van Rien van den Braak over "mineralen en fossielen".
- In de heemkamer van de kasteeltoren houden we een uitverkoop van boeken en kaarten van ons heemgebied en van oude nummers van "Met Gansen Trou".
- In "De Plekhoek" geeft onze archeologische werkgroep o.a. uitleg over het restaureren van archeologische vondsten.
- De Stichting Honsoirde heeft dan een expositie van Marleen van Ravenstein (abstracte schilderijen) en Jan Bolder (schilderijen van landschappen).

De openingstijden zijn van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook Plekbord van april voor meer informatie.

Expositie in Abdij Mariënkroon.

Als afsluiting van het seizoen wordt in de periode van 21 mei t/m 19 juni onder auspiciën van de Stichting Honsoirde een expositie gehouden in de toren van Abdij Mariënkroon van schilderijen, assemblages, tekeningen en objecten van Marleen van Ravenstein uit Haarsteeg en Jan Bolder uit Breda.

De expositie is geopend iedere zaterdag en zondag en Pinkstermaandag van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

de Wit
elektrotechniek

- Elektrotechnische installaties
- Telematica
- Beveiliging
- Bijzondere installaties
- 24-uurservice

Th. Edisonweg 21, 5151 DH Drunen
Tel. 0416 - 37 31 40, Fax 0416 - 37 32 71
www.dewitelektro.nl

Als elektrotechnisch totaalinstallateur maken wij al meer dan 45 jaar uw hooggespannen verwachtingen waar. Wij verzorgen de meest inventieve oplossingen voor installatieprojecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en industrie. Snel en vakkundig. Kwaliteit tot in de fijnste vezels tegen een scherpe prijs!

KWALITEIT TOT IN DE FIJNSTE VEZELS

SALDAD Salaris advies- en administratie kantoor	S æ	P.Klerks Financieel advies- en administratie kantoor	F æ
Diepenbroekstraat 11, 5151 KE Drunen / Kerkstraat 74, 5154 AR Elshout			
Telefoon 0416-665396 / 372685		www.saldad.nl	
Meer dan 25 jaar een vertrouwd adres voor uw salaris en financiële administratie			

Er op Uit!

Een leuke tip voor een middagje uit. Breng eens een bezoek aan "De Oude Moestuin" in Brakel, een paradijs voor de ware tuinliefhebber. In deze 1000 m2 grote, ommuurde sier- en moestuin van Huis Brakel op Landgoed Brakel is het goed toeven. Dit uitje is goed te combineren met een fietstocht en een bezoek aan slot Loevestein of de vestingstadjes Woudrichem of Zaltbommel. Ook kunt u nog een wandeling maken rondom de oude ruïne.

De toegang tot de tuin is bestraat met oude klinkers en heeft een mooie, oude uitstraling. De tuin is voor de ene helft ommuurd en voor de andere helft heeft men gekozen voor een beukenhaag. De gehele tuin is omringd door een slotgracht. Deze slotgracht behoorde vroeger tot het kasteel (nu ruïne) om dit te beschermen tegen indringers. De plaats waar nu de Oude Moestuin is, was in vroeger dagen een gedeelte van het kasteel. De tuin is in 1768 aangelegd, gelijktijdig met de bouw van wat nu Huis Brakel is en deed dienst als moestuin. In de tuin stond een Oranjerie die in de wintermaanden de oranjeboomjes herbergde. Deze oranjeboomjes dienden als aankleding van het Huis Brakel. Op sommige prenten staan deze kuipen voor het huis. De perken in de tuin zijn afgezet met buxushaagjes en zijn verhoogd. Midden in de tuin staat een prieel, waar het in de zomer heerlijk vertoeven is. Verspreid door de tuin staan in de zomer zo'n 150 soorten subtropische planten, in de volle grond geplant, die de tuin een exotisch tintje geven. Buiten de muur en de beukenhaag staan verschillende soorten sneeuwkllokjes, groot hoefblad, Italiaanse- en gevlekte aronskelken en narcissen. Ook staan er mispelmomen. In het kreupelhout aan de zijde van de ruïne komen de bunzing, de wezel, de hermelijn en egeltjes voor.



Open zondagen

In de zomermaanden is de tuin de 1ste en 3de zondag van de maand opengesteld voor bezoekers, van 13.00 uur - 17.00 uur. Dit zijn voor 2011 de volgende data: 5 en 19 juni,

3 en 17 juli, 7 en 21 augustus en 4 september. Buiten deze dagen is de tuin ook op afspraak te bezoeken. Als u tijdig even een telefoontje pleegt, kunt u een datum afspreken. Bijvoorbeeld voor tuinclubs of andere geïnteresseerde groepen ideaal.

bezoekadres:

Dwarssteeg 1 te Brakel (achter Huis Brakel)
Voor meer informatie: www.oudemoestuin.nl

Eretitel "Vriend voor het Leven" voor Angelo Andrean.

Angelo Andrean, lid van onze vereniging en lid van onze archeologische werkgroep, heeft van de Stichting Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel deze eretitel toegekend gekregen. Angelo is sinds 1985 als vrijwillig medewerker werkzaam voor dit museum. Sinds enkele jaren maakt onze archeologische werkgroep dankbaar gebruik van zijn ervaringen en vooral bij het restaureren heeft hij onze werkgroep al veel bijgeleerd.



Angelo met zijn vriendinnen in de Plekhoek

Thuis in Waspik

Heemkundekring "Op 't Goede Spoor" uit Waspik heeft een prachtig boek "Thuis in Waspik" uitgegeven. Vele jaren is aan dit boek gewerkt en van de ongeveer 600 huisadressen, die er in 1947 in Waspik waren, is een beschrijving gemaakt, zijn kadastrale gegevens vastgelegd en zijn foto's geplaatst van vroeger en nu. Het prachtige boek kost € 27,50 maar is ook te leen of ter inzage bij het secretariaat.

Reacties op Wie, Wat, Waar van april

Op het voorwerp in het vorige Plekbord kregen we de volgende reacties:

De lepel is volgens mij bedoeld om poedersuiker te strooien over oliebolletjes of taart. Tenminste daarvoor gebruikten wij een dergelijke lepel vroeger bij mij thuis. De lepel op deze foto is het gemakkelijkst te hanteren voor iemand, die linkshandig is.

Bep Kamphuis- van Delft.

Ik denk dat het een soepopscheplepel is. Met een dubbele functie.

De één lust graag het nat van de soep en kan door de kant met de gaatjes in de soep te drukken, het nat in de lepel laten lopen en dan opscheppen. De ander houdt juist van

veel vulling, groenten, vlees, vermicelli. Die schept uit de pan met de lepelkant en laat het meeste nat via de gaatjes weglopen. Deze lepel is ook geschikt voor het uit de pan opscheppen van bijv. macaroni. Het zou ook nog iets met kaasmaken van doen kunnen hebben. In ieder geval is deze "dubbele lepel" geschikt voor iets dat men boven de pan eerst wil laten uitlekken. Ben benieuwd of ik een beetje in de buurt zit.

Annelies van de Sanden

Het voorwerp is een theezeef.

Zoals afgebeeld ligt deze op tafel en kan er geen thee uitlopen. Bij gebruik wordt hij een kwart slag gedraaid en boven een kopje gehouden, waarna de thee in de lepel wordt geschonken uit de theepot en losse theeblaadjes worden opgevangen. O.a. gefabriceerd door Gero 1938-1975. Zilmeta met steel en lekbakje in één geheel.

In een Gero advertentie uit 1938:

"Een nieuw geschenk in Zilmeta. Ideaal in het gebruik. Na het schenken op het theeblad neerleggen. Geen druppel wordt gemorst".

Huub van Helvoort

Henk Verhoeven uit Drunen had eenzelfde antwoord en vertelde dat zijn moeder dit voorwerp verkocht in hun winkel in Drunen. En dit is dan ook het juiste antwoord.

"BrabantLeeft" op Omroep Brabant

Op zondag 1 mei waren Adrie de Bonth en Anton van der Lee in dit radioprogramma om de onlangs uitgegeven DVD van "Met Gansen Trou 1951 t/m 2010" te promoten. Adrie legde vooral de nadruk op het grote belang dat onze heemkundekring hecht aan "Met Gansen Trou" als belangrijkste exponent van de vereniging en dat hij de nieuwe DVD presenteerde aan de leden en buitenstaanders bij het zestigjarig bestaan van het tijdschrift. Anton beantwoordde vooral vragen over de inhoud van het tijdschrift en maakte de interviewer, Eric Kolen, attent op het feit, dat ons werkgebied een interessant grensgebied is tussen Holland en Brabant, zand en klei, katholiek en protestants. Hij vreest daarom ook niet, dat wij zo maar zonder stof voor publicaties zullen komen te zitten. Bovendien is zestig jaar geleden eigenlijk al historie.



Adrie en Anton in de studio van Omroep Brabant

Oproep voor informatie

De schrijvers, Frans Bult uit Drunen en John Straatman uit Helvoirt, die zich bezig houden met het boek over de geschiedenis van het Lips Scheepsschroevenbedrijf in Drunen zoeken nog naar aanvullende informatie over Lips. Het boek zelf beslaat de periode van 1849 tot 1998 en behandelt ook de voorgeschiedenis van het bedrijf in 's-Hertogenbosch, dus de periode vanaf 1848 voordat Max Lips Sr. in 1900 zijn intrede deed in de gieterij van Georg Dufay.

Met name zoeken zij nog uit de periode 1940-1945:

- foto's;
- documenten;
- legitimatiebewijzen o.i.d.;

Ook zijn zij nog op zoek naar foto's van:

- het zwembad *het Pleune Wiel* toen het nog volop werd bezocht;
- andere foto's die met het bedrijf te maken hebben, in het bijzonder van vóór 1940.

Mogelijk zijn er nog oud-medewerkers uit die tijd die over de oorlogsperiode nog iets kunnen verhalen wat hiervoor interessant kan zijn. Met hen kom ik graag in contact voor een kort interview.

Alle documenten kunnen later weer worden geretourneerd. Uw informatie is erg welkom.

Frans Bult
Brakenstraat 29, 5151 GM Drunen
E-mail: bult@konplanet.nl
Telefoon: 0416 372158

Zie ook de rubriek wie, Wat, Waar



Brabants Mooiste Boerderij

Op verzoek van één van onze leden is door onze vereniging de boerderij van Marja Kivits, Nassaudwarstraat 5 te Vlijmen, hiervoor genomineerd en op de website www.braka.nl/mbb geplaatst. Inmiddels zijn er nog meer boerderijen genomineerd o.a. uit Drunen, Elshout en Herpt. De bedoeling is dat de nominaties zoveel mogelijk ondersteund worden met foto's en verhalen.

Een weg van sterren, pelgrimage & Santiago

In het Museum voor Religieuze Kunst in Uden wordt van 14 mei t/m 9 oktober een expositie gehouden over de bedevaart naar Santiago de Compostella. Zie verder: www.wegvansterren.nl

Wie, wat, Waar

We hebben weer een nieuwe foto voor U. De vraag gaat vooral over het jaar waarin de foto gemaakt is en wie herkenbaar zijn. De foto is genomen voor de fabriek van Lips, met op de voorgrond een Lips vrachtwagen met een scheepsschroef. Wie hier meer over kan vertellen kan reageren en dit doorgeven aan de redactie van dit blad (zie colofon)





Schel
Bureau voor elektro-
en installatietechniek

- | verwarming
- | elektra
- | gas
- | water
- | licht

Duurzame
warmte en koeling
uit de grond via
warmte pomp

www.schel.nl 

Elshout | Tel. (0416) 32 10 50

Excursie Dordrecht op zaterdag 25 juni

Laatste informatie over onze excursie

We gaan deze keer met de WILJO-boot "Zeearend" vanuit Heusden naar Dordrecht. Er zijn momenteel zoveel aanmeldingen dat we volgeboekt zijn. Degenen die zich nu nog aanmelden worden op een reservelijst geplaatst en zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. De boot vertrekt om **klokslag 9.30u** vanaf de aanlegsteiger die direct achter de Vismarkt te zien is. We verzamelen om 9.00u bij de molen op de Vismarkt.

Meer informatie in het Plekbord van april 2011

Het Halve Zolenlijntje

Op woensdag 18 mei is door Pieter van Vollenhove de officiële oplevering van de restauratie van de Moerputtenbrug en de Venkantbrug bijgewoond. Afgelopen jaren is aan deze bruggen, beiden onderdeel van de negentiende-eeuwse spoorlijn, veel restauratie gedaan. Ter gelegenheid hiervan is door Staatsbosbeheer het boek "Het Halvezolenlijntje" uitgegeven. Hiervoor is veel informatie gehaald uit het archief van wijlen ons lid Piet Papenburg. Zie de bijgesloten flyer om dit boek te kunnen bestellen.